

2^e PINKSTERDAG

geopend van 10 - 17 uur

WEBERlife-cooking demonstratie
zaterdag 30 mei

Tuincentrum
Borghuis

Vliegveldstraat 2 | Deurningen | T. 074-2761010
www.tuincentrumborghuis.nl

Compleet
vernieuwd
maar gezellig
als vanouds!

**spotters
verdienen
leuk**

Spot iemand voor
één van onze vacatures
én jij ontvangt
een flinke bonus.

spotajob.nl

HUISARTSEN AFWEZIG

IN HENGELO:

Both	t/m 1-6
de Kok	4-6
Leijendekker	5-6
Ooms	5-6
Smidt	5-6
de Wolde/Kerkhof	5-6

www.hengelosehuisartsenvereniging.nl

Overige huisartsen nemen waar.
Voor huisbezoek kunt u bellen.
Tel. 291 63 33

Echte Bakker

Deze week bij uw
Echte Bakker

maandag t/m zaterdag

Vezel bruin
(6 granen brood)

€ 1.95

Vanille krakers
5 voor € 3.75

vrijdag /zaterdag

**Aardbeien
koeken**
met slagroom

4 voor € 5.00

**WOUDA
De Echte Bakker**

Winkelcentrum Hengelose Esch Tel. 291 30 58
Winkelcentrum Hasselo Tel. 277 36 09
Winkelcentrum Slangenbeek Tel. 250 46 63

Summer on your feet ...

**Nog volop keuze in
Converse All Stars
20 verschillende kleuren !**

Slipperen bij Baumsport !
Ruim 40 verschillende
modellen op voorraad !

Baum Sport
by Milo®

Drienerstraat 75 7551 HL HENGELO www.baumsport.nl
(NAAST DRUKKERIJ HOFTE / PARKEREN VOOR DE DEUR)

Psychologie ron



Zwemmer Robert Yallop doet half juni mee aan het NK. In dit interview zwemt hij alvast 'droog'. "Vlak voor het fluitsignaal hoest ik altijd nog even. Dit leidt de tegenstander net genoeg af om mij bij de start een kleine voorsprong te geven." FOTO: HARRY BROEZE

DOOR LINDA MEIJER

HENGELO – Normaliter is ademen onder water onmogelijk, maar Robert Yallop ademt zwemwater. Al ruim vijftien jaar is zwemmen zijn grote passie. De Olympische Spelen in 2012 is zijn ultieme doel, maar tot die tijd is er nog een lange weg te gaan. Momenteel is hij hard aan het trainen voor het NK, dat half juni in Eindhoven zal plaatsvinden. We zwemmen een wedstrijd met hem mee.

De geboren Hengeloër kan hard zwemmen, maar zijn eerste tik

deelt hij toch meestal al op het droge uit. "De wedstrijd begint vaak al in de voorstartruimte: daar begin het mentale spel. Je dreigt wat, je loopt even 'per ongeluk' tegen iemand aan; het zijn speldenprikkjes, maar het werkt wel, haha. Mentaal zwakkeren kunnen hier slecht tegen en hebben dan al snel een achterstand. En dan volgt de weg naar de zwemhal; de muziek, de tribune, in volgorde naar je baan lopen, daar kick ik op. Dan komt de adrenaline. Het gevoel dat niemand van mij kan en gaat winnen: 'Ik ram straks dwars door die muur heen!'. Eenmaal bij het startblok aangekomen, houdt de psychologische oorlogsvoering bij Robert echter niet op. "Vlak voor het fluitsignaal hoest ik altijd nog even. Dit leidt de tegenstander net genoeg af om mij bij de start een kleine voorsprong te geven. Na het startsignaal gaat bij mij de knop om. Geen tribune, geen muziek meer, gewoon zwemmen! Dat is een moment waarop ik heel rustig word. De zenuwen vallen van me af, de adrenaline ebt weg. Dan is het gewoon 26 seconden lang het verstand op nul, blik op oneindig en knallen! Je weet dat dan het moment is om te laten zien waarvoor jij je een half jaar lang het snot voor de ogen hebt getraind, waarom je feestjes hebt gemeden en alcohol hebt geweigerd." Geheelonthouding dus? "Nou ja, daar

Klik en win

**Win een 3-daags
arrangement
aan de Moezel!**

Wilt u er even met zijn tweeën tussen uit? Heerlijk in het Lentezonnetje samen een Moezelwintje proeven terwijl u uitkijkt over de prachtige heuvels. Al kronkelend langs de steile berghellingen baant de rivier rustig haar weg. Wie weet in welk land Cochem ligt, maakt kans op één van de drie arrangementen, die dé Weekkrant in samenwerking met Pharos Reizen weggeeft. Winnen? Ga snel naar:

www.deweekkrant.nl/actie



je eigen wereld op
deweekkrant.nl